



# Formandsberetning 2017.



Bestyrelsen har i år haft et meget rolig år i forhold til de to foregående, og kun afholdt de traditionelle arrangementer.

Der er i år afholdt seks bestyrelsesmøder, den sidste er fejlagtig ikke med aktivitetslisten, den 28 august.

Foreningen er også repræsenteret i Fursundegnens Forening, og turistsammenslutningen Østsalling klyngen, og har deltaget i møder der.

Kort efter generalforsamlingen sidste år, holdt vi ” afslutnings kalas” for alle der var involveret i friluftsspillet, med pårørende. En festlig aften i Fursundhallen, der var ca. 70 deltagere.

Den 6. oktober var der reception, i anledning af udgivelse af bogen ” Østergaard 500 år ” fra forfald til bevaring, i riddersalen, med præsentation og taler af flere af dem, der havde medvirket til bogens tilblivelse. Det er en meget flot bog, og er som gave tilsendt alle foreningens medlemmer, Den kan stadig købes.

Vi havde et pænt overskud fra jubilæumsfesten i 2016, og da vi i flere år havde talt om at købe en toilet vogn, besluttede vi at investere i en sådan. Før lånte vi toilettet af Tommy Hensberg, ved kontoret, og det har også fungeret fint. Efter et møde med Tommy fik vi lov at stille toiletvognen på hans grund, tæt på borgen, og der står den meget diskret, En flot to rums toilet vogn, som vi vil køre ind om vinteren. Det er til glæde for alle, som bruger og kommer på Østergaard, til vores arrangementer, bestilte rundvisninger og skolen som bruger området meget.

I år fik vi udstillingen ” Jagten på de forsvundne borge ” sat op på Østergaard Udstillingen blev lavet efter udgravninger i Region Midtjylland i 2014, hvor der også var en stor udgravning på Sallingholm. Udstillingen fik vi sat flot op på Østergaard, i trappeopgangen og riddersalen. Den blev sat op først i Juni og taget ned sidst i august.

Friluftsgudstjenesten var igen flyttet til juni måned, en fin aften, med rimelig godt vejr, afsluttet med kaffe og pandekager.

Åben borg søndagene forløb fint, med noget varieret besøg, der var fra 25 til 75 gæster. Vi prøver at få lidt aktivitet ind på borgdagene, og vil gerne sige en stor tak til Canlotte Hjort, Selde, som fire søndage sad med uld og kartede og spandt, og Anne Schroll, Nissum, som var to søndage med pileflet, og Anna Østergaard Selde, kom to søndage med dukketeater, og fremstilling af halmdukker, og tak for inddragelse af publikum i jeres gøremål.

Grasslands kunstprojektet i Junget, Thorum, Selde og Åsted afholdt et seminar, Rural Forum, 1. 2. 3. september, om kunstneriske metoder og erfaringer, i forbindelse med landdistrikter rund i Europa. Med Workshop, udstillinger og videoer, rundt om på hele Østergaard, med mange lokale inddraget. Det var et flot og vellykket arrangement, med deltagelse af folk fra regionen, kommunen, ind og udland, der var ca. 60 personer med hver dag.

Da vi lige har rundet 20 års dagen for foreningens oprettelse, har jeg været tilbage i de gamle bøger, med avis udklip og lignende, for at nævne nogle af højdepunkterne igennem årene. Et god tiltag var fremstillingerne af adelsdragter fra 1500 tallet, de har været vores kende mærke gennem alle årene, på udstillinger og ved arrangementer. Indkøb af det store telt og fremstilling af borde og bænke, var også et godt investering, nu kunne vi tage hjemmefra og føre os frem, blandt andet 4 gange til Middelalder Festival i Horsens, og to gange på Domkirkeoden i Hamar i Norge, plus mange andre arrangementer vi var inviteret til.

Borgfesterne startede i 2001 og fortsatte frem til 2011, under ledelse af Hanne og Bjarne Fransen, først som et endags arrangement, og senere over to dage. Den første fest blev dog afholdt 5. juni 1999, hvor borgen skulle overdrages til et fond, men som aldrig blev oprettet.

Vi har deltaget i herregårdens dag på Skive egnen, og historisk marked på Spøttrup Borg, også flere gange.

Foråret 2005 satte vi en fin og efter forskrifterne fremstillet storkerede op på skorstenen på Østergaard, men der kom ingen beboere, og under en senere reovering blev den tage ned igen. Finansieringen skete ved salg af " storkeaktie "

Samme efterår plantede vi ca. 40 frugttræer af gamle sorter, langs med plænen, med hjælp fra Boi Jensens planteskole i Holstebro. Kun nogle enkelte er gået ud, og især æbletræerne giver meget frugt. Finansieringen skete ved donation af et træ, hvor man så fik sit navn ved.

I 2012 fik vi fremstillet 12. stk. gode solide egetræsbænke til riddersalen, de blev lavet af Allan Nielsen, GL. Åsted, og bestyrelsesmedlemmer, materialet var sponsoreret af Durup Sparekasse Fond.

På borgen foregår der også mange andre ting, hvor vi ikke er så meget involveret. Blandt andet i august, september og oktober 2006, var udstillingen om kvindedragtens historie, en stor og flot opsætning.

Spøgelses jægerne elsker at jage på borgen, og har været meget på Østergaard, fotoklubben fra Skive har taget mange fine billeder på Østergaard. Teater stykket " Holger " har været opført på Østergaard, hvor børn fra skoler i hele Salling kunne komme og se på, arrangementet foregik over fire dage.

Det var en hurtig gennemgang, men har jeg overset ting som burde nævnes, må det komme senere, jeg synes selv at det er nogle af de væsentlige ting der er sket i foreningens historie.

Der blev igen i 2016, sidst på året lavet reoveringer på Østergaard, som Knud Erik vil komme ind på senere. Hver gang der bliver lavet lidt, pynter det på borgens indre og ydre, og den får ikke lov til at forfalde, og det glæder vi os meget over.

Vi kan se at interessen for borgen er stigende, vi har fået flere medlemmer, og vi er næsten aldrig på Østergaard, uden for åbningstiderne, uden at der kommer nogen forbi, som gerne vil se og høre om stedet.

Til slut tak til alle for et stille og rolig år, til bestyrelse, medlemmer og alle interesserede som har støttet hjulpet os.

Bodil Pinholt.